

נפלאות מתורתך – 'נפל אות', לכל אדם יש אות בספר התורה, ובכך מורה על שלמות עם ישראל. כשם שאות הנוגעת בחברתה, פוסלת את הספר תורה, כן ישראל הפוגע בחברו.

חכם שמעון הכהן, מחכמי אשדוד, פניני שמעון מתוך 'החכם היומי': הילולתו ביום ה' טבת תשע"ד (2013).

מקשה תעשה המנורה – כמו שהמנורה היא כולה מקשה אחת – כך ישראל בשביל לקיים את התורה צריכים להיות באחדות אחת.

חכם אברהם אבוחצירא, רב העיר יבנה, תולדות אברהם מתוך 'החכם היומי': הילולתו ביום כ"ב כסליו תשל"ד (1973).

כל אדם מישראל קיבל חלקו מסיני, וצריך שיטרח ויעסוק בתורה להוציא לאור חלקו.

חכם חיים יוסף דוד אזולאי, מחכמי ירושלים, אהבת דוד מתוך 'החכם היומי': הילולתו ביום י"א אדר תקס"ו (1806).

והיו עיניך ראות את מורכב – מסגולת התורה, שהיא נקנית יותר, אם התלמיד רואה פני הרב, בעת שומעו ממנו דברי תורה, והנה ישראל כולם בעת מעמד הר סיני, זכו לראות שכינתו.

חכם יחיאל בן אהרון הלר, מחכמי ליטא, עמודי אור. הילולתו ביום י"א כסליו תרכ"ב (1861).

האחדות, השבת, והתורה – ע"י כל אחת מהם, נחשב כאילו קיים כל תרי"ג מצוות.

חכם יוסף בוכריץ, רב העיר זרזיס, יוסף לקח מתוך 'החכם היומי': הילולתו ביום ה' באדר תש"ט (1949).

כל נשמה ונשמה, יש לה אחיזה באות אחת מן התורה, באופן שהתורה היא בית ישראל.

חכם אליהו הכהן, מחכמי איזמיר, סמוכים לעד מתוך 'החכם היומי': הילולתו ביום ח' אדר ב' תפ"ט (1729).

אין תורה מועילה בפרוד לבבות.

חכם שמואל שמאי, מחכמי ירושלים, אבי ידע מתוך 'החכם היומי': הילולתו ביום י"ד אב תשנ"ד (1994).

יום ז' באדר
כל ישראל חכמים

עכשיו יותר מתמיד
כל ישראל חכמים.

לימוד מתוך אהבת ישראל

תורה

אין צורת העם וסגולתו בקיום התורה, כי על כל אשר יעשו, יעמדו בסגולתם.

חכם שאול הלוי מורטירה, רב העיר אמסטרדם, נבעת שאול מתוך 'החכם היומי': הילולתו ביום כ"ד שבט ת"כ (1660).

אין התורה נקנית, אלא אם החבורה, שלומדים יחד, אוהבים זה את זה.

חכם חיים כסאר, מחכמי צנעא, קיץ המזבח מתוך 'החכם היומי': הילולתו ביום כ"ב כסליו תשנ"ח (1997).

יכוון לאהוב כל אחד מישראל, כי על ידי אהבת הרעים הרי הוא מקיים את כל התורה.

חכם אליהו כהן, מחכמי נרבה, אורחות חיים מתוך 'החכם היומי': הילולתו ביום כ' טבת תרפ"ד (1923).

כל הדברים שבקדושה צריך לעשות בכללות ישראל ובשם כל ישראל.

חכם מנחם מנדל מורגנשטרן, השרף מקוצק, אמת ואמונה. הילולתו ביום כ"ב שבט תרי"ט (1859).

תורה צנה לנו משה – לא יוכלו להיות לנו למוכרשה נצחית, ולא נוכל לקיים את כולן, אלא אם כן תהיה קהלת יעקב – שיהיו ישראל כולם מלוכדים כגוף אחד.

חכם נסים אלמליח, רב העיר חדרה, מנוחת דוד מתוך 'החכם היומי': הילולתו ביום ב' כסליו תשנ"ח (1997).

כדי שיהיה להם עונש, על מה שעוברים על התורה, צריך שימאסו באחרים העושים, ושישנאו את החכמים. לפי שאם אינם שונאים אותם, והם באחדות בלב אחד, הרי הם חברים בכל המצוות שעושים, ואותן המצוות מוגינות על כל אחד מהם.

הראשון לציון חכם באשי רפאל משה בולה, חיי עולם מתוך 'החכם היומי': הילולתו ביום כ"ז אדר תקל"ג (1773).

כל היעודים בטובות, וביחוד זכית ארץ ישראל לעם ישראל, הוא תלוי רק בעניין האחדות, וגם קיום התורה, והמצוות שבתוכה, אי אפשר להם להתקיים, אם לא בעיקר האחדות.

חכם עובדיה הדאיה, רב העיר פתח תקווה, ויקח עובדיהו מתוך 'החכם היומי': הילולתו ביום כ' שבט תשכ"ט (1969).

אפילו אם לא יעסקו בתורה, ויעברו עליה, לא יבוא עליהם הרעה, אם הם אוהבים לאחרים העושים, ולחכמים, שכיוון שהם אוהבים להם, נחשבים כגוף אחד, ואותם המצוות שקיימו הצדיקים, והלימוד שלומדים החכמים, הרי הוא כאילו חלק אחד מהגוף שלהם.

חכם דוד בן ברוך הכהן אזוג, מחכמי הרי האטלס, לודו ברוך מתוך 'החכם היומי': הילולתו ביום ג' טבת תקמ"ה (1784).